

Bomenfestival route Baarlo. Ca. 12km

Startpunt Markt Baarlo.

Dikgedrukte woorden zijn straatnamen.

Fiets de **Marktstraat** in langs Eetcafé Centraal.

Op pleintje voor Bakkerij Fleuren staat een Hollandse linde (Tilia x europaea)

Fiets naar beneden de **Maastraat** in. Neem de tweede straat links **Pastoor Geenenstraat**. Daar staat een Witte Paardenkastanje.

De Witte Paardenkastanje staat voor een rond gebouw. In 1954 gebouwd als Kleuterschool, nu verbouwd tot MFC. Rondom de boom is een mooie bank aangebracht, deze keek uit op de zandbak van de voormalige kleuterschool.

Keer om en vervolg de **Maastraat** naar beneden. Na ruim 100 m. bij lantaarnpaal nr.951 ziet U achter het hekwerk van het Kasteelpark twee Mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum).

Deze bomen zijn waarschijnlijk geplant tussen 1820 en 1843 toen de formele tuin werd omgebouwd naar een Engelse landschapstuin, wat toen enorm in zwang was. Iets verderop in het park staat nog een Mammoetboom.

en 50 meter verder een Etagelinde op een aangelegd heuveltje, afgezet met verweerde bielzen

Deze Linde is waarschijnlijk aangeplant bij de renovatie van het kasteelpark in 1981. Voorheen stond er ook een Etagelinde die in zeer slechte staat was. Een Etagelinde wordt zo gesnoeid dat er 3 etages te zien zijn. Het onderste gedeelte stelt het volk voor, de middelste etage staat voor de adel en geestelijkheid en de bovenste etage stelt de koning/keizer of de paus voor. Door slecht onderhoud is de opbouw nu niet duidelijk te zien. In de winter als er geen blad aanzit is dit wel zichtbaar.



Aan uw linkerkant in de bocht naar links staat een Watercipres (*Metasequoia glyptostroboides*).

De Watercipres of Chinese mammoetboom maakt geen ademwortels, dit in tegenstelling tot de Moerascipres

Ga na deze bocht bij de volgende bocht naar rechts en volg de weg **Vergelt** tot aan de Restaurant Maes 21 en het veerpont naar Steijl. (ca. 1 km). Voor het terras staat een Tamme kastanje (*Castanum sativa*). Ga even terug en vervolg de weg langs de Maas. **Drees**. U komt nu langs de stuw en sluizencomplex met meer dan 100 Grauwe abeel (*Populus x canescens*).

Het sluizen- en stuwcomplex is in 1929 aangelegd en in 1958 uitgebreid met twee sluizen. Waarschijnlijk zijn ze na de uitbreiding aangeplant. Toen ik in de 70tger jaren voor het eerst in Baarlo kwam waren het nog halfwas boompjes.

De Grauwe Abeel maakt heel oppervlakkige ondiepe wortels. De paden die er onder lopen zijn daarom heel hobbelig en moeilijk te belopen of fietsen.

U volgt een bocht naar rechts en rijdt over een kruispunt naar een Haagbeuk (*Carpinus betulus*) bij Hoeve Aan Hoogendries (1^e huis rechts).

Deze Haagbeuk heeft een mooie karakteristieke vorm. De naam van de Hoeve staat vermeld op het gebouw, maar is moeilijk leesbaar.

Keer om en rijdt terug naar het kruispunt en ga daar naar rechts **Heuvel**. U komt dan op een kruispunt met Knotlinde en kruisbeeld.

De Knotlinde staat bij een hagelkruis, dat kortgeleden nog geheel is vernieuwd, nadat het door vandalen vernield was. De knotwilg lijkt wel een richtingaanwijzer maar mist een 'arm' doordat er tijdens het maaien van mais een maismaaiër tegenaan is gereden.



Hier gaat U rechtsaf. **De Roffart**

Links van U ziet U een waardevolle hoogstamboomgaard bij Hoeve De Roffart.

Deze hoogstamboomgaard is uniek in de wijde omgeving en in 80tiger jaren nog flink opgeknapt door de eigenaar samen met het IKL en het IVN Baarlo Maasbree. Vooral in het voorjaar als alle bomen in bloei staan is het een prachtig gezicht. Nu is er weer veel dood hout. Het huidige gebouw stamt uit 1795. Of er toen al een boomgaard is aangelegd is niet bekend. Fruitbomen worden in het algemeen niet zo oud.

Volg deze weg die overgaat in **Diepenbroeklaan**. Fiets deze laan, dwars door de nieuwbouwwijk Diepenbroek, tot aan de **Napoleonbaan Zuid** bij de Aldi. Daar steekt U over en gaat op het fietspad naar rechts. Neem even een kijkje op het voorterrein van Kasteel Riddergoed De Raay. Daar staat een flink gehavende Bruine beuk (*Fagus sylvatica*) en weer een Mammoetboom.

Vervolg het fietspad tot weggetje links, afgesloten door drie paaltjes, even verder dan huisnummer 16 **Scheresweg**. Rechts van dit weggetje ziet U de tuin van Kasteel Scheres. In de bocht naar rechts staan links drie Zomereiken (*Quercus robur*).

Het vreemde aan de mooie groep Eiken is dat er één op particulier en twee op openbaar terrein staan.

Vervolg uw weg, einde weg links daarna rechts en neem de weg **Kuukven**.

Rij door tot einde verharding van de weg en begin van een fietspad naar rechts. Dit pad volgen langs de sportvelden. Einde fietspad rechts en meteen weer rechts **Meeren**. Weg naar beneden volgen.

Op de splitsing aan uw linkerkant staat een Winterlinde (*Tilia cordata*) met wegkruis.

Dit kruis is geplaatst rond 1830 uit dankbaarheid vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd van B. Bruynen. Waarschijnlijk is de Winterlinde toen ook geplant.

Rechtsaf weg **Bong** volgen. In de tuin van huisnummer 84 staat een Zomerlinde (*Tilia platyphyllos*).

Het bijzondere aan deze boom is of het lijkt of er 2 bomen aan elkaar zijn gegroeid.



Vervolg uw weg steek bij de verkeerslichten de **Napoleonsbaan** over. Voor het Wokrestaurant links staan twee Platanen (*Platanus hispanica*).

Deze twee bomen lijken ingebouwd in het restaurant, maar stonden vroeger gewoon voor Hotel De Molen. Op een foto uit 1939 zijn deze bomen te zien en hebben al een flink formaat en zijn ook al flink geknot. Op de achtergrond van deze foto steken de wieken van de molen boven het Hotel uit. De bomen worden ook nu nog regelmatig geknot, wat een hele operatie is. In de nieuwe Flora Heukels 24^{ste} druk wordt de Plataan nu Esdoornbladige plataan genoemd. Op het pleintje staat een knopenkunstwerk van Tajiri te midden van een veldje Lavendel. Op bijna alle toegangswegen van Baarlo is blauwe Lavendel aangeplant. Dit is gedaan om te benadrukken dat diverse adellijke families in Baarlo hebben gewoond. En bij adellijke heren en dames zou blauw bloed door de aderen stromen!

Na de oversteek bij het verkeerslicht vervolgt U uw weg naar rechts. Tweede weg links **Koningin Julianastraat**. Tweede straat links **Hoogstraat**. Op deze hoek staan bij het Annakapelletje 2 Hollandse lindes (*Tilia x europaea*) en 2 Zilverlindes (*Tilia tomentosa*).

Deze kapel is gesticht in 1674. In 1978 is ze geheel gerestaureerd. Waarschijnlijk zijn toen aan de achterzijde de twee Zilverlindes geplant. Een Zilverlinde is weinig gevoelig voor 'druipen' en wordt daarom steeds vaker binnen de bebouwde kom toegepast.

Eerste straat rechts **Op De Bolleberg**. Eerste straat links **Sprunklaan**. Einde straat rechts **Baron van Erp**. Aan de linkerkant recht voor Kasteel d'Erp staat een omgevallen Trompetboom (*Catalpa bignonioides*).

De leeftijd van deze Trompetboom (of zijn het er meer) is niet bekend. Na door een storm geveld te zijn groeit hij gewoon weer door.

Fiets verder tot voor de ingang van het kerkhof en ga daar linksaf **Kasteellaan**. Ter hoogte van het kasteel staat binnen de gracht net achter een laag muurtje een Tulpenboom (*Liriodendron tulipifera*).

Niet te verwarren met de Magnolia, die ook vaak Tulpenboom wordt genoemd. De Tulpenboom heeft oranjeachtige bloemen in de vorm van een tulp, terwijl het silhouet van het blad op een net opengaande tulp lijkt. De takken zijn op een vreemde hoekige manier gegroeid, waarschijnlijk door verkeerde snoei.

Fiets verder en ga op het einde van de weg links. U komt nu op dezelfde route als op de heenweg, maar dan in omgekeerde richting. Rij naar de **Markt** dan ziet U een stukje verderop in de **Hoogstraat** het silhouet van een grote geknotte Plataan.

Deze Plataan stond in de 70tiger jaren op de hoek van de speelplaats van de oude Jongensschool, annex Raadhuis. De boom had toen al ongeveer dezelfde omvang als nu. In 2020 is tijdens een zomerstorm een flinke tak afgebroken en op het balkon van het tegenoverliggende huis gevallen. De gemeente heeft de boom toen rigoureuus gesnoeid, wat eigenlijk toch al de bedoeling was. Een Plataan kun je goed snoeien, maar het duurt jaren voor hij weer model heeft.

We raden U aan ook nog een kijkje te nemen in het Kasteelpark. Ga te voet, met de fiets kun je er niet in. Loop naar beneden naar de Wasplaats de Sprunk en de Watermolen, over het bruggetje, langs het waterrad het Kasteelpark in.